

Dat hebben wij weer!

Dr. Denker werd wakker. In zijn oranje pyjama en zijn rood-wit-blauw geschilderde bedstee. Er werd op de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. „Laat maar waaien”, dacht hij nog even, maar daar stormde zijn trouwe huishoudster, ooit een prachtig poldermodel, al naar binnen. „Hebt u een klap van de molen gehad?”, vroeg zij wat miezerig. „U ligt daar maar lang en uitgestrekt, dit loopt echt de spuigaten uit!” Dr. Denker reageerde keurig en binnen de perken: „U bent een dijk van een huishoudster maar dat geeft u nog niet het recht om zo hoog van de toren te blazen! Bent u trouwens in de kerk geboren? De deur staat wijd open en ik lig op de tocht der tochten!”

Zijn dame van grote schoonheid voelde op haar klompen aan dat ze gas terug moest nemen anders zou het gesprek stranden. Ze verdween dus maar naar de naastgelegen Tweede Kamer en zette daar zoals elke ochtend de tulpen uit Amsterdam in de vensterbank. Dr. Denker intussen was vanuit zijn laatste rustplaats op zijn thuisfiets geklommen en trapte dat het een lieve lust was. Sterk en eenzaam, zo krom gebogen ploegde hij voort. In werkelijkheid kwam hij natuurlijk geen meter verder maar daar maalde hij niet om. Stilstand was voor hem in dit geval vooruitgang, hij was gewoon gazellig bezig.

Na een uurtje hoge belasting van zijn spieren ging hij al rijdende rechter op zitten, zijn zitvlees voelde namelijk wat gaar, het was net of hij op sudderlapjes zat. Hij was zeker een man met ballen, bitter stemde hem dit ongemak wel. Bovendien stond zijn waterbeheersing onder hoge druk, het werd echt tijd om af te stappen. Meteen daarna vatte hij de koe bij de hoorns en bracht zijn waterhuishouding in orde. Er moest gewerkt worden, het liefst van negen tot vijf, de wereld draaide gewoon door, dus aan de slag. Zo kwiek als zijn oude lichaam hem toestond steeg Dr. Denker op naar zijn eigen denkniveau, een etage hoger. Hij nam plaats voor zijn denkraam en keek naar buiten over het wuivende rietveld. In de verte zag hij een inspirerende grijze massa.

Het grote denken kon beginnen.

Wat moet u doen?

Ook dit jaar staan er weer veertig cryptische rebussen klaar om door u opgelost te worden. Het zijn, voor hen die het nog niet weten, geen gewone rebussen. Bij het oplossen is het van belang dat u goed naar het afgebeelde kijkt. Waar staat een letter, staan ze op, naast, achter of voor elkaar, zijn ze alleen of samen, wat kan een pijltje betekenen, waar wijst het heen, wat stelt een plaatje precies voor, staat er iets bijzonders op dat plaatje? Al die waarnemingen dient u op de juiste wijze te interpreteren ten einde tot de veertig woorden te komen die allemaal met TYPISCH NEDERLANDS te maken hebben. De gevonden woorden kunt u in het grote diagram invullen alwaar bij juiste oplossing op de gekleurde kolom een gezegde ontstaat. Het is deze spreuk die u kunt inzenden om mee te dingen naar één van de prijzen. Ik wens u heel veel genot, plezier, familie en kennissen toe om de KERSTPUZZEL 2014 tot een goed einde te brengen. En uiteraard aangename, harmonieuze en stressloze feestdagen. En een heel goed en probleemloos 2015.

DR. DENKER

KERSTPUZZEL 2014



Puzzelpret

Tips, aanwijzingen?
<http://www.roderik.net/>
dus geen antwoorden